



Nieuwsbrief 54

Beste leden

Na een verkwikkende wandeling in de Voerstreek onder een schitterende zon en reeds enkele fervente zeilers op het water in februari en maart, zijn we er echt aan begonnen. Het seizoen is gestart.

Na een lange winter zijn de jeugdzeilers op zondag 20 maart weer bij elkaar gekomen aan de Mellevijver. De zon scheen maar wind was er nauwelijks in de vroege ochtend. Ideaal weer dus om de boten naar buiten te halen om ze allemaal een grondige poetsbeurt te geven. Terwijl de ene aan schrobben was deed de andere kleine reparaties zoals kapotte roerhaken vervangen of de elastiek van het zwaard. Sommigen moesten toch even het water op met hun optimist, ze konden echt niet langer wachten en hebben de smaak al weer helemaal te pakken. Na het uitvegen van de loods en enkele kleine reparaties aan zwaarden en roeren konden alle boten weer terug binnen. Ze liggen nu startklaar op jullie te wachten voor de volgende jeugdwerking die doorgaat op 10 april. Wil je nog eerder zeilen kun je natuurlijk ook meedoen aan de eerste zondagwedstrijd op 3 april om 13.00 uur.

De inschrijvingen voor de zeilopleiding blijven wat achter. De grootste gaten zitten daar in de cursussen basis 420. Toch iets waar we ons zorgen om maken, want deze beginnende zeilers vormen de toekomstige basis van onze club. Het lijkt ons een goed idee om tijdens de watersportdag alle vrienden uit te nodigen, wie weet vinden we er nog een paar met een hart voor zeilen. Om jullie hiermee te helpen, zullen we een van de weken een mail (affiche) aanmaken die je elektronisch kan doorsturen.

Om ons seizoen goed te starten na deze lange winter vindt u hieronder het eerste deel van onze welgevulde kalender. Wij hopen u dikwijls te mogen ontmoeten.

Poetsdag Zaterdag 2 april 09.30 u

In voorbereiding van het seizoen dient eerst alles stofvrij gemaakt te worden. Hoe meer handen er beschikbaar zijn, hoe lichter de taak. We verwachten jullie!

's Middags voorziet de club een hapje voor de helpers.

Coaching en 1ste zondagwedstrijd Zondag 3 april 10.00 u

In de voormiddag voorzien we, zoals vorig jaar, een coaching.
Om 13 uur starten we met de eerste manche van de zondagwedstrijden.

Opening Zeilseizoen en jeugdwerking Zondag 10 april

Om 10 uur (9.30 optuigen) start de jeugdwerking. Ook andere zeilers kunnen dan al het water op. Om 12 uur nuttigen we samen een tas soep met brood. Jeugd- en andere zeilers kunnen de ganse dag gebruik maken van de boten. Om 16 uur volgt de obligate speech met een hapje en een drankje. Vanaf ± 17 uur blijft het verder gezellig, maar dan op eigen kosten. Jean Biernaux zal met zijn groep dit evenement muzikaal opluisteren.

Nationale Training en Wedstrijd Spirou/Splash/Europe 23 en 24 april

Splash en Europezeilers kunnen hun hart ophalen tijdens het paasweekend van 23 en 24 april. De SKOB - Splash Klasse Organisatie België - komt met een aantal van hun leden trainen op onze plas. Natuurlijk hopen zij dat zoveel mogelijk van onze jeugdleden mee trainen op zaterdag en op zondag een wedstrijdje meedoen.

Als je er zin in hebt geef je dan zo snel mogelijk op via: jeugdwerking@vwwturnhout.be en je leert de nieuwste technieken en trucjes op deze dagen aan!

Coaching en 1ste zondagwedstrijd Zondag 1 mei 10.00 u

De tweede van onze reeks; 10 uur coaching en 13 uur wedstrijd.

Jeugdwerking deze maand op 8 en 22 mei

Watersportdag (weekend) - zaterdag 21 en zondag 22 mei - 11 uur

Een twee dagen durend festijn waarop uw vrienden en kennissen kunnen proeven van wat de watersport te bieden heeft. Vanzelfsprekend verwachten we veel zeilers op het water die de bezoekers kunnen meenemen voor een proefvaart. We mikken natuurlijk ook op nieuwe cursisten en zo mogelijk nieuwe leden. We voorzien zo snel mogelijk een mail-affiche en flyers voor zij die reclame willen maken.

Coaching en 1ste zondagwedstrijd zondag 5 juni

De derde van onze reeks ; 10 uur coaching en 13 uur wedstrijd

Jeugdwerking deze maand op 12 en 26 juni

BBQ - Zondag 26 juni - vanaf 11 u (bbq ± 17 u)

We zullen starten rond 11u met diverse recreatieve wedstrijden. Na de strijd op het water volgt onze vermaarde BBQ. Aan democratische prijzen kunt u aanschuiven aan onze tafels, ook je vrienden zijn welkom. De rijkelijk gevulde buffetten spreken tot de verbeelding. De aanwezigheid van onze eigen "life-cooking" koks, mag als uiterste entertainment beschouwd worden. Kortom een gebeuren dat je niet mag missen. Zijn er onder u verborgen keukenprinsen of -prinsessen die graag één of meerdere schotels van dit buffet voor hun rekening nemen, mag u dit ook altijd laten weten. Specificaties, prijzen en inschrijvingscoördinaten volgen later in een afzonderlijke mail.

Permanentie in juli en augustus

Om tijdens de zomermaanden onze accommodatie tijdens de weekdagen mee open te houden en ook een beetje te onderhouden, zijn we op zoek naar jeugdige leden. Leden geboren in '96 of vroeger kunnen zich melden bij Jan Proost . Ook leden in hun tweede jeugd (gepensioneerden) mogen zich kandidaat stellen bij het bestuur. U mag van deze personen niet verwachten dat zij uw kroost de ganse dag in het oog houden. Zij hebben niet als opdracht om de reddingsdienst te verzekeren, zij zijn hier niet voor onderlegd, noch gekwalificeerd. Zeilen gebeurt dus steeds op eigen risico, uw collega zeilers houden steeds een oogje in het zeil en zullen ongetwijfeld bijspringen indien nodig. We zoeken ook nog "ouderen" die deze jeugd kan aansturen of een oogje in het zeil kan houden.

Deze nieuwsbrief is ook in PDF-formaat te downloaden vanaf onze [website](#).