



## Nieuwsbrief 44

### Beste Leden

Het einde van 2007 nadert met rasse schreden. Hoewel we in 2008 weer een jaartje ouder worden, komt ook een nieuw zeilseizoen dichterbij. In afwachting van het effectieve watersportseizoen vullen we het voorjaarsgat op met enkele randactiviteiten zoals u van ons gewoon bent. Wij hopen U allen te verwelkomen bij deze evenementen. Intussen wens ik U prettige feestdagen en een voorspoedig 2008 !

### Nieuwjaarsborrel - zondag 13 januari 2008

Op zondag 13 Januari zal de Melle ruiken naar vers gebakken en gerookte haring. Hierbij wordt de nieuwjaarsborrel geschonken. Tijdens deze nieuwjaarsdrink zal er een korte uitleg gegeven worden over Friesland 2008 en kunnen er vragen gesteld worden. Het haringbakken begint om 15 uur . Borrelen doen we voor en na. Voor niet haringgezinden zal er een alternatief geboden in de vorm van vegetarisch of vlees. Je keuze wel vermelden dan in de inschrijving. Kosten neemt de club voor haar rekening. Verplicht inschrijven kan [hier](#) per e-mail.

### Open podium - zondag 3 februari 2007 om 14.00u

Gezien het enorme succes van vorig jaar en het groot muzikaal talent in onze club, organiseren wij ook dit winterseizoen een OPEN PODIUM. Iedereen die een muzikaal nummer wil opvoeren, zouden wij willen vragen om dit voor 14/01 door te geven per e-mail via [hier](#). Het maakt niet uit wat je ten berde wilt spreiden: van karaoke tot zelfgecomponeerde symphonieën, instrumentaal of vocaal, klassiek of jump,enz. Jong en oud, iedereen is welkom en mag het zijne of hare op de planken brengen. Om praktische redenen zouden we graag vooraf een soort draaiboek willen opstellen, zodat ieders nummer ten volle tot z'n recht komt en zodat de technische dienst iedereen op tijd comfortabel kan installeren. Vandaar willen we weten welk genre muziek je komt maken en of je een beginner bent of een prof. Be there en veel succes met je optreden !

## **Ruïenwandeling in Antwerpen - zondag 24 februari 2008 om 13.45u stipt**

We nemen een kijkje in de onderbuik van de binnenstad. Ondergronds ontdekken we een stuk van de geschiedenis van de stad Antwerpen tijdens een 3 uur durende wandeling met een gids. [Meer info](#)

Wij reserveerden voor 2 groepen van 15 personen. De twee groepen vertrekken met een tussentijd van een half uur. De bijdrage voor de gids neemt de club voor haar rekening. De bijdrage voor de wandeling van 9 EURO dient ter plaatse betaald te worden. Gezien het beperkt aantal plaatsen is vooraf inschrijven verplicht via [hier](#) per e-mail.

## **Frislän silers 2008 - woensdag 30 april 2008 t/m zondag 4 mei 2008**

We zijn er vroeg bij deze keer, Hemelvaart is dan ook vroeg volgend jaar. Kortom we gaan weer naar Friesland en wel naar Uitwelingerga. Ik denk dat, na de overwegend positieve reacties van vorig jaar, dit geen foute beslissing is.

[Meer info](#)

Kosten 140 EURO per persoon Kinderen tot en met 12 jaar betalen 110 EURO

U kan [hier](#) inschrijven. Als er nog vragen mochten zijn kan je Yves Luyten bellen op één van volgende nummers 0477 46 25 25 of 014 67 03 59.

# Meer info:

## Ruinenwandeling in Antwerpen - zondag 24 februari 2008 om 13.45u

We nemen een kijkje in de onderbuik van de binnenstad. Ondergronds ontdekken we een stuk van de geschiedenis van de stad Antwerpen tijdens een drie uur durende wandeling met een gids.

Ter info:

De ruinenwandeling is een ruige tocht; bereidt u voor op een stevige, modderige wandeling. Voor de tocht krijgt iedereen een "Ruitrusting": laarzen, beschermingspak, zaklamp en draagzak om de eigen schoenen in mee te nemen. Het beschermingspak en de draagzak mag je naderhand houden, de laarzen en zaklamp lever je achteraf weer in. Vrouwen trekken geen rok aan !!! Neem sokken mee. De laarzen zijn beschikbaar in maten 35 tot 47, de beschermingspakken in S-M-L-XL-XXL-XXXL. In de ruinen heerst een constante temperatuur van 13°C à 16°C.

Tijdens de tocht neem je alles mee. Voorzie dus een tas voor eigen spullen: handtas, winterjas, paraplu enz...Als garantie voor de laarzen en zaklamp zal een identiteitskaart gevraagd worden.

Om veiligheidsredenen, bv. bij hevige regenval zijn grote delen van het ruinstelsel niet toegankelijk. Er wordt dan een alternatief programma aangeboden voor 3,50 euro pp. Dan brengt men met een bootje een kort bezoek aan de ruinen en verkent vervolgens met de gids een relatief onbekend stuk Antwerpen.

Iedereen moet ten laatste om 13u45 aan het ruihuis staan.

Na de ondergrondse wandeling is er een pauze voorzien voordat de groep (bovengronds) terugwandelt naar het ruihuis. Consumpties zijn daar voor eigen rekening (niet inbegrepen in het toegangsticket dus).

Het is ten strengste verboden om foto- film- video of geluidsopnamen te maken, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Een ruinenwandeling is als een natuurwandeling: spinnen, "vette varkens", eventueel wat ratten,... het hoort er allemaal bij.

De ruinenwandeling duurt toch een 3-tal uur (pauze inbegrepen), waarvan het grootste gedeelte gewandeld wordt. Dat betekent dat ze niet geschikt is voor te kleine kinderen of mensen die niet lang kunnen stappen. Meer info op [www.ruihuis.be](http://www.ruihuis.be)

Wij reserveerden voor 2 groepen van 15 personen. De twee groepen vertrekken met een tussentijd van een half uur.

De bijdrage voor de gids neemt de club voor haar rekening.

De bijdrage voor de wandeling van 9 euro dient ter plaatse betaald te worden.

Gezien het beperkt aantal plaatsen is [hier](#) vooraf inschrijven verplicht via e-mail.

## Frislân silers 2008 - woensdag 30 april 2008 t/m zondag 4 mei 2008

We zijn er vroeg bij deze keer, Hemelvaart is dan ook vroeg volgend jaar. Kortom we gaan weer

naar Friesland en wel naar Uitwelingerga. Ik denk dat, na de overwegend positieve reacties van vorig jaar, dit geen foute beslissing is.

***Voor de leden die nog niet mee waren naar Friesland eerst een kort woordje uitleg.***

De zeilclub maakt al enkele jaren Friesland onveilig in het Hemelvaartweekend. Sinds vorig jaar zijn we te gast op de boerderij van Henk in Uitwelingerga. Een korte beschrijving van Henk: "alles kan en niets moet, zolang het maar netjes blijft." Dus alle ingrediënten voor een gezellig en ontspannend verblijf.

***Wat is de formule ??***

We beschikken over de boerderij en de valken vanaf woensdag 30 april 17 uur tot zondag 4 mei 17 uur en dit voor 140 euro per persoon alles in. Hiermee bedoelen we echt alles in. Eten, drinken, verblijf, boten, enz.

***Hoe ziet het programma er uit???***

Woensdagavond vanaf 17.00u is de boerderij beschikbaar. Voor de mensen die woensdagavond komen, zal er een hapje voorzien worden door het ijverige keukenteam dat geheel bestaat uit vrijwilligers. Opgelet: dit is een uitstervend ras dus alle hulp is welkom.

Voor de leden die vanaf woensdagochtend al willen genieten in Friesland ... ook dat kan. Ik kan zorgen dat er al een boot ter beschikking is. Wel eerst even vooraf overleggen.

Donderdag, vrijdag en zaterdag wordt er gezeild. Na het ontbijt is er een briefing over waarheen gezeild wordt die dag. Dit natuurlijk afhankelijk van de wind. Diegenen die liever fietsen, kunnen in het nabij gelegen dorp een fiets huren. Je eigen fiets meebrengen kan natuurlijk ook. Indien mogelijk spreken zeilers en fietsers 's middags af om gezamenlijk van de meegebrachte picknick te genieten. Na een heerlijk ontspannen dag op het water of op de fiets komen we terug in de boerderij om van een "culinair" hoogstandje te genieten van al diegenen die zich geroepen voelen om iets lekkers op tafel te toveren.

Je hoeft echt niet bang te zijn om voor een iets grotere familie te koken. Er zijn voldoende mensen aanwezig met de nodige ervaring, die graag met raad en daad klaarstaan. Na een gezamenlijke afwas, door diegene die niet gekookt hebben, kan er bv. nog gezellig een kaartje gelegd worden, wat gitaar gespeeld worden en dit alles onder genot van een drankje (vorig jaar 130 liter bier, van de wijn vind ik geen bonnetjes meer en van de rest ben ik de tel kwijt).

Zondagochtend na het ontbijt wordt alle bagage in de auto gebracht en de boel opgeruimd. De leden die naar huis gaan, zorgen dat de boten die ze gebruikt hebben tip top in orde zijn. Met de leden die nog graag gaan zeilen, wordt afgesproken welke boten nog gebruikt kunnen worden, maar zondagavond UITERLIJK 17 uur eindigt de editie Friesland 2008.

Voor de oudgedienden ... jullie weten dat er max.40 personen mee kunnen ... dus wees er snel bij!  
Voor iedereen die er nog niet bij was, ... geldt hetzelfde, zorg dat je er snel bij bent!

**Kosten 140 EURO per persoon**

**Kinderen tot en met 12 jaar betalen 110 EURO**

Je kan [hier](#) inschrijven per e-mail en een voorschot te storten van 70 EURO per persoon ( 55 EURO voor kind) op volgend rekening nummer KBC 733-0464651-51 met de vermelding "Friesland 2008", uw naam en aantal personen. Uw inschrijving geldt pas na ontvangst van het voorschot. Als er nog vragen mochten zijn kan je Yves Luyten altijd bellen op één van de volgende nummers: 0477 46 25 25 of 014 67 03 59.



V.V.W. Turnhout

## Kalender 2008

### *Januari*

Zon 13/01/08	15u00	Nieuwjaarsdrink
--------------	-------	-----------------

### *Februari*

Zon 03/02/08	14u00	Vrij Podium
Zon 24/02/08	13u45	Ruïenwandeling

### *Maart*

--	--	--

### *April*

Zon 27/04/08	10u00	Nationale wedstrijd Spirou / Europe
Wo 30/04/08 Zon 04/05/08		Friesland

### *Mei*

Zat 24/05/08 Zon 25/05/08		Watersportdag + opendeur (weekend)
------------------------------	--	------------------------------------