

Het Veerse meer !!!

Dag1:

Ik ben met de zeilclub naar het veerse meer geweest. Dat ligt in Nederland. We zijn 's avonds aangekomen, alles uitgepakt en op restaurant gegaan. Natuurlijk met iedereen! Het was heel lekker! Toen zijn we naar de jachthaven gegaan. Het was al donker dus we zagen niet alles. Toen is Dries over een ijzerdraad gevallen. We gingen terug naar de tenten om te gaan slapen.

Dag2:

De ochtend: we hebben ons moeten haasten met het eten enz. Toen gingen we naar de plas. Dan hebben we besproken wat we gingen doen. De jeugd ging naar Veere en de rest naar Vrouwenpolder. Maar ik, Dries, papa en mama bleven bij het Badhotel. En daar wat zeilen. Paulien en Marie namen wat snoep voor ons mee. Toen was het middag. We gingen eten. Een uurtje later kwamen de eerste aan. Dat was Paulien en Floor. Kort daarna kwamen de rest aan. Ik en papa gingen nu in de 420 zeilen. Ik hing in trapeze! Dat was kei tof! Een half uur later gingen we terug naar de kant. Mama en papa gingen nu in de 420 zeilen. Ze waren aan de overkant van de plas. Even later was de hangband gebroken en papa viel er uit. Mama moest 'zwem' roepen maar ze riep 'uw zonnebril'! Toen wou mama naar het roer maar de fok stond nog in de klem. Toen kapseisde de boot. Dus ze lagen er allebei in. Mama hield de boot in de wind maar dat lukte niet. Terwijl was de boot terug om. Toen hebben ze de scheptechniek gedaan. Dan zat mama er al in en trok papa in de boot. Toen zijn ze terug naar de kant gegaan, alles afgetuigt, en terug naar de camping gegaan. Ons gedoucht en Chinees gaan halen. Het was weer heel lekker! Toen zijn we een spel gaan spelen. Twee uren later zijn we gaan slapen.

Dag3:

's Morgens vroeg hebben we onze bagage uit de tent gehaald en vertrokken.

Nele